

# Ældretræf på Låsby Kro 15. – 19. maj 2011

**Tur til Låsby kro i år 2011 med sejltur på Silkeborgsøerne, foredrag ved Nis Boesdal, udflugt til Moesgaard, masser af dans og hyggeligt samvær.**

**Mel:** Moa'r jeg skal tisse.

## **Dag 1**

Bussen, den skal køre, klokken 12 præcis,  
men som pensionister, skal det gå på vanlig vis.  
Så de første kommer mindst en time før,  
vi vil ikke ha' bussen fra os kø'r.  
Skynd jer, skynd jer, ellers går det galt  
Birgit, hun er ikke kommet, ellers er vi talt.  
Men en anden ting, vi ikke ved,  
bussen, holder nemlig på et andet sted.

## **Dag 2**

Og nu skal I høre, hvo'n det ellers gik,  
alle myldred' ud til bussen og en plads de fik.  
Og så ud på landet, regnen siler ned,  
så nu skal vi bare til det rette sted.  
Jo, det lykkes, og vi myldrer ind.  
Det skal nok gå godt, for der er næsten ingen vind,  
men der står en lille sølle flok,  
båden, den har nemlig ikke sæder nok

Så vi skifter båden, endelig af sted,  
vi skal ud på søen, alle folkene er med.  
Jonna hun er guiden, det kan ej gå galt,  
men hun mister stemmen, hun har meget talt.  
Skynd jer, skynd jer, kaffe skal vi ha',  
lagkagen, den venter, og vi trænger til lidt ma'.  
Op i skoven gennem rusk og regn,  
bussen, den er klar, og vi skal hjem igen.

## **Dag 3**

Og så når vi tirsdag, hvor vi starter med,  
som de andre dage, med at danse rask af sted.  
Jonna styrer slaget, så vi er i gang,  
efter først at vi har sunget morgensang.  
Annelise, Alex følger med,  
mens vi alle sammen hopper lysteligt af sted.  
Så en middagslur er velfortjent,  
for på næste punkt, der er vi altså spændt.

Så kom grisebilen, hvem mon det dog er,  
vi har nemlig ingen grise, der skal hentes her.  
Men Niels Boesdal ud af grisebilen står,  
han har ikke grise, men en masse får.  
Han fortæller, så vi glemmer alt,  
det er ikke småting, som den mand han får fortalt.  
De par timer flyver rask af sted,  
vi ku' godt ha' ønsket han vil' blive ved.

#### **Dag 4.**

Dansen går igen, nu med en ridderdans,  
en af de specielle, som man bruger her til lands.  
Men vi stopper tidligt, for vi skal afsted,  
vi har både mad og kolde bajer med.  
Ud til Moesgaard ta'r vi alle mand,  
mellem gamle sager lå en meget rynket mand.  
Viking' tiden, knogler, potteskår,  
og til slut lidt kage og en kaffetår

#### **Dag 5**

Nu må vi vist holde med vor lille sang,  
det er nemlig ved at være slut for denne gang.  
For i morgen kører bussen atter hjem,  
Svend han sørger for vi sikkert kommer frem.  
Det har vær't en rigtig festlig tur,  
ind imellem har vi også fået os en lur.  
Men vi skal jo ikke kun ha' fest,  
ude det er godt, men hjemme er nu bedst.

H&B