



Farvelsang til Birthe.

Køge Folkedansereforening
17. april 1993.



Mel.: Den danske sang . . .

1. Vor "gamle" leder, en ung blond pige,
som danser let på sin lille fod,
vil holde op nu, hvad skal man sige?
Med ynde var hun vor muse god.
Til folkedans hun i vor forening
med tålmod stort og med stemme klar
med ros og dadel i kærlig mening
med flid os trænet til dansere har.
2. Vi gamle folk blev jo ganske "unge"
hver onsdag aften til folkedans.
Den danske sang fik hun til at runge,
og hun kan tale, selv udenlandsk.
Respekt hun har for de gamle dage,
har også humor og følsomhed,
bli'r aldrig vred, skønt vi ej er spage,
men snakker fanden et øre af led.
3. Hun ta'r på kursus, bli'r stadig bedre.
Hun så en "video"!! om menuet
fra atten hundred' og fir' og tredve
med sidetrin og Kræn Skipper-spjæt.
Skønt vaks hun er med sin klare hjerne
og husker firtur og hopsatrin,
til stævne vil hun i sommer gerne
i NESTVED, ak, man kan let bli' til grin.
4. Med håndbevægelser elegante
og latter klingende perle-let
har Birthe styret den hele bande
og lært os næsten at danse ballet.
Og sønderjydernes gæve danske
kultur jo lever i hendes sind.
Med optimisme hun smitted' ganske,
når vi til opvisning valsede ind.
5. I Birthe lever de gamle danse.
Hun nynner tonen for spillemænd,
når svær er rytmen, og vi må standse,
dog rask hun springer på gulvet igen.
Og ungdom samlet hun har iblandt os.
På dansen sætter de rigtigt skik,
og højt humør der især da fandtes
den gang, da Marathon-dansen den gik.
6. Nu vores leder, en ung blond pige,
vil sige STOP, denne sag er klar.
Til Aalborg vil hun sig listigt snige.
Det er lidt trist; men en trøst vi dog har:
Til næste år med den friske Hanne
vil dansen leve på dette sted.
Men Birthe! Vi vil en tak dig blande
og ønske lykke i fremtiden med.

åmn.