

De glade minder her ---

--- vi glemmer ej !

KØGE FOLKEDANSERFORENING'S 45 års fødselsdagsfest

Lørdag den 29. august 1987

Melodi: " Det var på Fred'riksberg "

1. Køge F.F. fylder år
her, når som'ren hælder.
Kors, hvor tiden den dog går,
du bli'r stadig ældre.
Femogfyrretyve år
har du nu på bagen,
derfor ta'r vi os en tår
her på fødselsdagen.
Vi har budt os selv til fest
for dig ret at fejre,
og så har vi mangt en gæst
- nogle helt fra Lejre!

Vi på din fremtid alle tror,
så hør nu disse ord:

Vi elsker folkedans,
vi elsker sang,
vi elsker skøn musik
- og bægklang.
Det hele findes her,
ja, her hos dig
de glade minder her,
vi glemmer ej

2. Du blev født i krigens år,
siger protokollen.
Dengang var det trange kår,
ikke nogen solden.
Tiderne har bedret sig,
du er blevet holden,
du har bankbog og lidt grej
til at klare rollen.
Alle her i Køge ved,
hvad du har bedrevet:
glædet børn og voksne med
dansene i livet.

vi hylder dig i samlet kor,
og synger disse ord:

Vi elsker folkedans o.s.v.

3. Mange venner har vi mødt,
når vi trådte dansen.
Mangt et venskab har vi støbt
lige midt i valsen.
Vi har fartet vidt omkring
i vor venskabssøgen,
dannet os en venskabsring,
ofte langt fra bøgen.
Kristiansstad vi søger tro,
år på år det hænder,
og til Kongsbergs sølverbo
ofte bud vi sender.

Til Pula og til Almelo
og Esbo slår vi bro.

Vi elsker folkedans o.s.v.

4. Du har lært os skønne ting,
ting vi aldrig glemmer.
Dansen går med hiv og sving,
den vi alle nemmer,
og når vi skal vise op,
trækker vi i stadsen.
Dragterne er helt i top,
takket være "kredsen".
Dig en sang vi gerne gi'r,
helst med flere stemmer,
thi vort kor er eleksir
for dets mange venner

Vi hylder dig fra hvert et bord
og synger højt i kor:

Vi elsker folkedans o.s.v.

5. Når du nu har fødselsdag,
ønsker vi tillykke.
Det er da en afgjort sag,
og vi bør dig smykke.
Alle dine gæster her
rejser sig fra sædet,
fatter glasset hver især,
for at vise glæden.
Gid du længe leve må,
ønsker vi dig alle,
dine ønsker opfyldt få,
(vi skal selv betale!)

så sving da glasset alle mand,
og syng så højt I kan:

Vi elsker folkedans,
vi elsker sang
vi elsker skøn musik
- og bægklang.
Det hele findes her,
ja, her hos dig,
de glade minder her,
vi glemmer ej.

