



## KØGE FOLKEDANSERFORENING

Mel: Den gamle skærsslippers fôrårssang

1. Hvad er det, dog der skal ske i Køge,  
for på stationspladsen samles der  
en masse folk, som nu vil forsøge  
at plante sig godt i busser, der  
ud i vort skønne land dem vil tage,  
så de naturen ret nyde kan,  
for ingen af os idag vil jage,  
når skovtur holdes for kvinde, mand.
2. Af dem, der folkedans gerne dyrker  
i Køge og som ser glæden ved,  
at folkedansen nu kondi styrker,  
og venskab opstår i ro og fred,  
men skønt vi er blandt de meget vakse  
har travlhed rådet i mange hjem  
i Køge, stevns næsten helt til Fakse,  
hvor skovturstasken blev fundet frem.
3. I hjemmet har vi på færde været,  
for vi skal huske så mange ting,  
hvor er nu tæppet, hvemskal besværet  
hå med at slæbe det rundt omkring,  
af madder smøres der mange "slagse"  
med lækkerier som nydes kan  
med Tuborg, Hof eller måske Faxe  
og så vel nok engang snabelvand.
4. Men før vi når til de lækre stykker  
har vi set os rigtig godt omkring,  
for fremad med os nu bussen rykker,  
og holdt vi gør ved så smuk en ting,  
botanisk have, man den besværmer,  
og svenskekløften os lokke vil  
til travetur, vi bagefter stævner  
til kaffedrikning i munter stil.
5. Villa Galina nu vi indtager,  
med bus helt hen kører nok en del,  
mens andre sig en motionstur tager  
og brænder kalorier, som de vil  
får fanget ind når de sig vil fylde  
med kaffe, kager, måske lidt mer  
nu vi med fryd gerne her vil hylde  
de folk der drikkelse til os bær.