

SOMMERPROGRAM 1982.

Mel.: Jubli-jæh-jæh.

Vor sæson er slut, men ej vi holder op,
for med dansen kan vi ikke sige stop,
vort program er nemlig mægtigt
for vor sommer, og andægtigt
prøver vi at dygtiggøre os fordi:
Først til Holland skal en del af os af sted,
vi i Almelo har venner, hvor vi ved,
de sig glæder, når vi kommer
her i maj, hvor næsten sommer
det hos dem er, og den tanke kan vi li'.

Så bli'r Göteborg med Nordlek næste sted,
hvor fra Køge vi får lov at komme med,
vi med vore gode venner
mødes skal, for der vi kender
norske, svenske, finske dansere "en mas".
Vi os med dem hygger, frisker op
minder, som gør glad i sjæl og krop,
skønne ture, smukke danse,
god musik, nu må vi standse,
for til Nordlekdrømme er ej mere plads.

Nogle sikkert nok til Kolding rejse vil,
stævnet der bli'r holdt i varm og festlig still,
der skal opvisninger gives,
så befolkningen opleves,
folkedansen er jo liv og godt humør.
Så er der på vort program endnu en tur,
vi til Pula ta'r, og der vi ta'r en tur,
vi til festival vil tage,
det bli'r mange gode dage,
hvor vi vore smukke danse vise tør.

I august vi jubilæum fejre vil,
hele fyrre år kan det skam blive til.
Vi vil feste flere dage,
og vor "jubigris" må tage
livet af sig, for nu bli'r der brug for den.
Vi vil vise folk, hvad fyrre år kan gi'
os af dans og dragter, som vi godt kan li',
jubiludvalget skam slider,
og vi ved det fremad skrider,
så vort jubilæum bli'r en fest så fin.

Vi vil feste selv en dag, men så vi ved,
næste dag vil vore venner være med,
de fra Kristiansstad og Kongsberg
finder os, og dette samvær
knytter folkedansens tråde meget fast.
Så desuden kommer, som vi det jo ved,
Lørdag formiddage, nej hvor gi'r det sved,
bruger torv, museumshave
for at vise, hvilken gave
folkedansen er for os, der har den "last".

Som vi ser, vi meget kan os glæde til,
sommerdage, hvor med dragter, dans og spill
vi os hygger, glæder andre,
som i Køge rundt vil vandre,
ald'ren bærer vor forening meget flot.
Lad os håbe, at endnu i mange år,
glade mennesker til folkedansen går,
så foreningen kan "køre",
og vi vore ben kan røre,
så vi kan en kondi få, så fin og flot.