

KØGE FOLKEDANSERFORENING  
SKOVTUREN DEN 12. JUNI 82

Mel.: BACCHISANGEN.

1. I vor forening vi med glæde  
så gerne mødes, skal ikke nødes,  
for vores folkedans at træde  
med godt humør til muntert spil,  
når vor forening på os kalde,  
så gode timer for os står,  
for der er plads til brede, smalle,  
som dansens fryd til hjertet går.  
Se, vor forening vi lide kan  
den fritidsmening for kvinde, mand  
og børn vil gi', derfor vi alle  
os morer her, os morer her.
2. I vores festlige forening,  
som her i KØGE stor sal må søge,  
vi synes, at der er god mening  
i fællesskabet, som vi har;  
derfor er salen fyldt til randen,  
når vi vor medlemsaften har,  
for begge hold, slå dig for panden,  
når vi tar fat, så tæt vi står,  
~~vi næsten træder hver tå helt flad,~~  
dog ingen græder, men smiler glad,  
pladsmæssigt er vi lidt "på spanden",  
men hvad gør det, hvad gør dog det?
3. Vort ansigt udadtil vi viser,  
og vore dragter en dejlig pragt er,  
når vi gir opvisning, vi priser  
den fortid, vi ej glemme må,  
for vore rødder der vi finder  
blandt dem, der trods det hårde slid,  
har givet os de glade minder,  
dans og musik, som de dengang  
fik brugt til glæde i festligt lag,  
det er den kæde, som vi i dag  
vil slutte med taknemligt hjerte  
og mindes dem, ja mindes dem.
4. I mange år har vor forening  
i KØGE været og ubesværet  
har givet folkedansen mening,  
og det vil vi den takke for,  
et initiativ blev taget,  
og den, der tog det, glemmes ej,  
det føles må som ridderslaget  
for vores dans, som her består,  
som gode venner vi mødes kan,  
vi alle sender med vor forstand  
en tak til dem, der sled og slæbte  
for dansen her, for dansen her.