

Ska' vi snuppe SEKSTUR 1 fra Vendsyssel, mens vi sidder mageligt?

1.

En skovtur, ja i det lille ord
en verden af glade, forventning bor,
for KØGE har kaldt, og rygtet fortalt,
at nu skal der noget ske.
Derhjemme suser vi omkring
og ordner mad med hiv og sving,
og kurve, tasker gøres klar
mon alting husket vi har?
En kande kaffe, ja to maske,
og lidt snaps, lidt hvidvin vist hører te',
og når det er klart, så er det rart,
at selv blive pyntet, det er da smart.

2.

Og så på KØGE station man ser
en masse af folk, der så glade ler,
hvem mon det dog er, der skal samles her?
det er KØGE DANSERNE.
Perronen hurtigt stopfyldt bli'r,
og ind så myldrer karle, pi'r
i Østbanens velkendte tog,
og så bli'r der lavet sjov.
når alle pladser har fundet sig,
ja, så er det slut med den "sømmerleg",
Grubberholm er stop, så rejs Jer op,
for nu går vi vidre i sluttet trop.

3.

I skoven der vi vor kaffe drak,
vort festudvalg gav os nu alle lak,
med små, sødne smil, de sagde: vi vil
ha' Jer på en limpind med.
for nu I konkørrere skal,
og det har voldt os megen kval,
at finde noget frem til Jer,
fordi så kvikke I er.
for når vi er FOLKEDANSERE
her fra KØGE, så er der hjerne me',
når vi tar på tur, og den vi bru'r
for så kan I præmier få, der du'r.

4.

Til LILLE-HEDDINGE kom et tog
med folk, hvor humøret var helt i kog,
nu sidder vi her med mad og lidt mer,
og venter, hvad mon der sker?
Når vi har spist og drukket godt,
så høres der musik så flot,
vi skal nu danse, hvis vi kan
få benene sat i stand,
når lederstemmen så høres kan
springer op fra stolene alle mand,
og vi stiller op i sluttet trop
for nu er vi klar til lidt "rend og hop".