

## Hilsen til jubilaren

*Melodi: Hen te' kommoden ...*

Alle flag er oppe,  
intet kan os stoppe,  
når vi vor forening rigtigt hylde vil.  
Hele byen vrimler,  
sammen alle stimler  
for at se på folkedans i Køge-stil.  
Flot musikken lyder  
gennem Køges gyder;  
lokker alle tanterne til vind'vet hen.  
Selv i Himlingøje  
løfter man et øje;  
nu må vi vist til at finde stadsen frem.  
*En-to-tre! Bare ud og svans.*  
*Nu skal alle glade folk til gilde.*  
*Kom til Køge og dans folkedans,*  
*den fryd kan nemlig aldrig bli' for silde.*

Her på rad og række  
vil I sikkert lægge  
mærke til, bestyrelsen er linet op.  
Modta'r gratulanter,  
mens vi andre fjanter  
rundt på gulvet med galante rejehop.  
Svend han takker alle  
som han det jo skal(le)  
for at de har gidet ta' en lille tørn.  
Elsebeth hun tæller,  
knapperne det gælder;  
smækker kassen og forsvinder ud af dør'n.  
*En-to-tre! Bare ud og svans.*  
*Nu skal alle glade folk til gilde.*  
*Kom til Køge og dans folkedans,*  
*den fryd kan nemlig aldrig bli' for silde.*

Ester har en liste,  
sikkert ej den sidste;  
"Jeg skal bruge seks kvadriller her i dag".  
Per han får en tanke:  
"så skal jeg vist sanke  
seksten spillemænd til denne hersens sag".  
Henning smager mosten,  
den kom ej med posten,  
åbner så for baren med et hørligt suk;  
tørsten den skal slukkes  
inden der skal lukkes,  
ingen skal dog lokkes til det rene druk.  
*En-to-tre! Bare ud og svans.*  
*Nu skal alle glade folk til gilde.*  
*Kom til Køge og dans folkedans,*  
*den fryd kan nemlig aldrig bli' for silde.*