

Nå, så det er her, I holder til med jeres folkedans - ja, I er blevet svært store på den. Det er ikke som dengang jeg gik til folkedans, da var vi ikke flere, end at vi ku' nå og høre alle sladderhistorierne i pausen - endda indtil flere gange. Men i dag kan I vel ikke en gang overdøge al det her højttalerspektakel, som jo er så moderne, så nu ka' man vel ikke engang få sig et godt rygte om hvad de går og laver på rådhuset og så'n no'en steder.

Næ, da jeg gik til dans, da var det ude på Søndre skole på Rasmussensvej, ja, det vil sige, jeg kom der jo kun en gang, og det havde jeg nær aldrig overlevet, for jeg blev både overfaldet og vist nok osse voldtaget af det hersens kvindmenneske. Jeg havde da ihvertfald blå mærker over hele kroppen dagen efter - men det skal jeg nu nok fortælle jer om senere.

Jeg har hørt, at her er fint besøg her i aften. Tænk, at nogen af jer kommer helt fra Hillerød. Ja, man ka' næsten ikke se det på jer. Hvis man ikke vidste bedre, ku' man godt tro, at I allesammen kom hjemme fra Egøje; men jeg ved jo godt, at så mange bor der slet ikke i Egøje, så man kan jo sige sig selv, at så må I jo komme et andet sted fra. Det er jo simpel logik. Men I ser nu meget pæne ud alligevel.

I har vel ikke set et farligt stoot kvindmenneske på vejen herved; det var hende, der nær tog livet af mig, dengang jeg gik til folkedans - hvis I har teget hende med, så er jeg skredet baglæns ud af nødudgangen. Hende ska' jeg ikke stå model til en gang til. Selv om jeg har gået til det her bodybuilding, så var der ikke rigtig noget at bygge på, sagde ham instruktøren. Min muskulatur er for ringe, sagde han. Men det sagde han først, da jeg havde "buildet" et helt år og havde betalt ham en hulens masse penge.

Nå, men nu skal I alligevel høre, hvordan det gik mig, da jeg mødte op til folkedans derude på Rasmussensvej for tredve år siden: