

En FORENING fra en BY kan da godt synge, JEG EN GÅRD MIG BYGGE VIL, ikke?

1.

Nu et år er svundet hen,
derfor samles vi igen,
vi, der danser glad i Køge,
vil på skovtur os forsøge,
med lidt latter, skæg og sjov,
for til mørskab har vi lov.

2.

I en bus vi stiger ind,
medens vi med opladt sind
hygger os med gode venner,
og vi tror da nok vi kender
egnen som vi kører i,
men så spændte venter vi.

3.

For det er jo sådan at
hvor vi, indtil det blir nat
være skal, det ved vi ikke,
men vi ved, at vi skal kikke
på lidt konkurrencer, som
allesammen synes om.

4.

Første stop er Regnemark,
hvor hver pige smuk og knark
hopper ud med kaffekander,
for at lække tørre ganer,
og lidt kølig drikkelse
skal der sikkert også te'.

5.

Når vi tumlet har omkring,
lavet mange sære ting,
findes atter vore pladser
i vor bus, og nu det passer
os at køre lidt igen,
hvor mon nu vi kommer hen?

6.

Langs med marker gennem by
kører vi i bussens ly,
og til sidst i Strøby standser
vi, og ud med madder svanser
alle Køge Danserne,
som er glade, det vi ved.

7.

Ved et fornemt pyntet bord,
er der plads nok, det vi tror,
til at alle vi kan sidde,
og vor mad på gafflen spidde,
til en øl, lidt vin og snaps
ALLE gerne siger "haps".

8.

Når vi rejser os igen,
så er vore spillemænd
klar, så de til dans kan spille,
men hvis vore ben vil drille,
er det bare, fordi at
vi af turen blev så "trat".

9.

Men trods det med vores dans
alle gerne tar en tjans,
indtil vi skal drikke kaffe,
brød dertil vi selv skal skaffe,
så vi atter danser løs,
fatter svinger glad sin tøs.

10.

Når så midnat nærmer sig,
kører vi igen vor vej,
og når søndagen helt ny er,
man i Køge atter os ser
efter en så dejlig tur,
det er netop det, der dur.

11.

Derfor vores festudvalg
et "HURRA" nu have skal
for det slid, de på os bruger,
råb nu, ungdom, mænd og fruer,
festudvalget leve må,
så vi gode fester få.