

Hvem og hvad vi er?

Melodi: Poul sine høns.

Kom og syng med, vi vil os præsentere
vi er fra Køge og danser os glad.
Folkedans yndes af flere og flere,
og i vor gamle agtværdige stad
kommer vi for at møde os sammen
danser både med fryd og med gammen.
Kom og vær med plads til dig har vi her,
om du begynder eller fortsætter er.

Her i vor by har vi danset så længe,
det kan man se, når vor bluse vi bær',
vi synes ikke, at danse er strenge,
selv om af sved panden helt dækket er.
Stavner, ture til udlandet har vi,
og vi må opvisninger gi',
glade vi er, når vi flaget kan vise,
at vi det nyder, det må folk gerne se.

Barn, ung og voksen om dansen er fælles,
toner og trin hører sammen hos os,
årene ej på en danser skal tælles,
og du får ej hverken ris eller ros.
Ledere, spillemænd hjælper os alle,
ture, toner i salen kan gjalde,
og før du ved det, er dansen skam lært,
mon nogen syntes, at alt det var svært.

Dragter vi bærer, fordi vi kan li' det,
men det dog ingen betingelse er
for at bli' danser, men det ligger i det,
at skal vi vise, hvad dansen er værd
for os, og skal vor hobby vi prise,
må vi os i dragterne vise,
så man kan se dansen, dragter, musik
det hører sammen som god gammel skik.

Nu vil vi vise jer, hvad vi kan danse,
lyt til musikken, som passer dertil,
og vi vil håbe, at i her vil sanse,
at det er langt fra den ny "disco-stil."
Men vi håber, at vi kan jer lære,
at i dansens fælleskab være,
det giver venner og dejligt humør,
og konditallet lidt større det gør.

Vi glæder os, når der i vor forening
på vort program noget spændende står.
Før har vi først fattet dansenes mening,
fryder det os, når så frisk dansen går.
KØGE FOLKEDANSERFORENING
tager sig af så mange ting
dragtsyning, dans og så fester vi lidt,
for vi vil danse og det meget tit.

