

EN SKOVTUR MED KØGE FOLKEANSERE

16. JUNI 1979



Melodi: Sneflokke kommer vrimlende.

1. Nu sommeren kom jagende,
og skoven står betagende,
den virker på os dragende
med alt sit grønne løv.
Mod Køge er vi ilende
med tog, med bus og bilende,
hver af os er så smilende,
og ingen her er sløv.
2. Vort festudvalg har brevene
sendt ud, og de er krævende,
de tåler ikke drævende
folk, når de vil os se,
og vi er ivrigt hørende
på dem, der er de førende,
hvorhen mon vi er kørende?
For ruten kender de.
3. De damer høres skvadrende,
som ander er de snadrende,
mens herrerne er bladrende
blandt fugle, egern, fisk,
og alle er på markerne,
mænd bærer lommelærkerne,
for de er jo bersærkerne,
og den slags virker frisk.
4. Når målet vi er nående,
vi alle er forstående,
at ingen er forsmående
lidt aftensmad med mer,
nu vort humør er stigende,
og meget er vi sigende,
kun et er vi bekrigende,
og den ting surhed er.
5. Bagefter ses vi dansende
henover gulvet svansende,
og alle er vi sansende,
at vore spillemænd
med fryd har stemt fiolerne,
så bukseben og kjolerne
de svinger, så parolerne
må blive: Hop og rend.
6. Når vi er kaffedrikkende,
er vi skam ikke hikkende,
med sved på panden liggende
vi skyller kaffen ned.
Mens vi er kagespisende,
omend vi er lidt fnisende,
så er vor dans vi prisende
og vor forening med.
7. Og når vor tur er sluttende,
er vi med hornet duttende,
før hjemad vi er futtende
en tak til dem, der vil
ta' del i de planlæggende
ting, der på os er æggende
og virker så tiltrækkende,
som vi os glæder til.



SKÅL